

## recensies

# Prettige Schutte pakt niet door

## CABARET

### Je Maintiendrai Samba Schutte

★★★★

Je wint in 2006 met glans het Leids Cabaret Festival en stoomt daarna door met een prima eerste cabaret-programma. Het tweede was al volop geboekt, maar je twijfelt. Dat overkwam Samba Schutte, zoon van een christelijke, Nederlandse vader en een moslimmoeder uit Mauretanië. Hij groeide op in Ethiopië en kwam in 2001 naar Nederland om acteur te worden. Hij werd uiteindelijk ook comedian. Ging als een speer, toch trok hij de stekker eruit. Dat vertelt hij uitgebreid in zijn tweede show, 'Je Maintiendrai' ('Ik zal handhaven'), naar de wapenspreuk van Nederland. In plaats van dat tweede programma te spelen, ging Schutte naar Los Angeles om daar inspiratie op te doen. Hij is er nu vaste bespeler van de Comedy Store, waar ook zijn helden Richard Pryor en Robin Williams gespeeld hebben. Daarnaast speelt hij allerlei kleine rolletjes in films, voornamelijk als terrorist of blijde Hindoestaan. Ingrediënten genoeg voor een mooi en boeiend cabaretprogramma. Maar dat is 'Je Maintiendrai' maar deels. Schutte is nog steeds een energieke verteller, maar zijn comedy-ervaring in Amerika had wel wat meer grappen mogen opleveren. De verhalen vormen nu de hoofdmoot. Omdat die een hoog 'en toen gebeurde dit, en toen gebeurde dat'-gehalte hebben, blijft het allemaal dunnetjes en oppervlakkig.

Af en toe piept er een originele gedachte door die verder uitgewerkt had mogen worden. Bijvoorbeeld als hij vertelt dat Wilders' held Michiel de Ruyter eigenlijk een buitenlander was omdat Zeeland op dat moment nog niet bij Nederland hoorde. Of als hij vertelt dat ze in LA ook Koningsdag vieren en dan vilein opmerkt: "In een ander land vasthouden aan je eigen tradities, mooi toch?!" Op dat soort momenten wordt het spannend, maar dan laat Schutte het helaas lopen.

In zijn eerste voorstelling, 'Hakili Jambar', zorgde zijn buitenstaandersblik voor interessante speldeprikken naar onze gewoonten en cultuur. Dat komt nu alleen in het middengedeelte van 'Je Maintiendrai' langs en dat smaakt naar meer. Beter dan de zoveelste anekdote over de zoveelste auditie in Los Angeles, waar zelfs de tandarts tegelijk acteur is. Die verhalen leunen erg op de clichés die we al kennen over de stad die het hart van de entertainmentindustrie vormt. Schutte heeft een prettige podiumpersoonlijkheid, hij is heerlijk optimistisch – zijn bloedgroep is niet voor niks B+, 'be positive' – en zijn fysieke comedy is meesterlijk. Maar door gebrek aan goede inhoud zakt hij wel enigszins door het ijs.

**RINSKE WELS**

Tournee t/m 15/6. Informatie:

[www.sambaschutte.com](http://www.sambaschutte.com)